



STICHTING VRIENDEN VAN EUTERPE

December 2020

Nieuwsbrief

Redactieadres: Heuvelstraat 1A, 5801 CS, 0478-854201, poos@home.nl; IBAN: NL56RABO 0300475268

Beste Vrienden van Euterpe,

Het is een bijzondere tijd, niet alleen door de komende Kerst en jaarwisseling, maar vooral door de coronapandemie. Om het afgelopen jaar en de vooruitzichten voor de harmonie te schetsen kan ik u het beste verwijzen naar de onderstaande Nieuwjaarsboodschap van de President van Koninklijke Harmonie Euterpe Wim de Schryver.

Ook namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Harmonie Euterpe dank ik u voor de steun in het afgelopen jaar en wens u een mooie Kerst en een voorspoedig 2021!

Fons Poos, voorzitter

Nieuwjaarsboodschap 2020-2021 President Koninklijke Harmonie Euterpe

Beste leden en vrienden van Euterpe,

Dit jaar een boodschap voor zowel de leden als de vrienden van Euterpe.

Jullie betrokkenheid is hartverwarmend.

Al na mijn eerste jaar als voorzitter gaf ik aan blij verrast te zijn door de grote betrokkenheid van leden en andere liefhebbers bij onze vereniging. Dat gevoel is dit jaar alleen maar sterker geworden. Het is echt hartverwarmend om te zien hoe in een moeilijke periode iedereen op zijn of haar eigen manier een steentje bijdraagt. En dan heb ik het echt niet alleen over bestuurs- en commissieleden, die, keer op keer geconfronteerd wordend met nieuwe werkelijkheden, dit jaar enorm flexibel moesten zijn en de plannen voortdurend moesten aanpassen. Want ook andere leden en betrokkenen hebben in groten getale meegedacht en ondersteund. En wanneer de meningen uiteenliepen was er sprake van respect en verdraagzaamheid voor elkaar.



Beleid

Het bestuur heeft de focus in deze periode op de continuïteit van de vereniging gelegd. De muzikale doelstellingen kwamen tijdelijk op de tweede plaats maar uiteraard is het de bedoeling dat we die draad ook weer oppakken zodra dat weer mogelijk is. We hebben getracht zowel intern als naar buiten te laten zien dat Euterpe verstandig met de moeilijke situatie omgaat en dat de vereniging ondertussen vitaal is en blijft. Er is veel contact geweest met de andere muziekgezelschappen (FMV), de gemeente, Cultura, Odeon, KNMO en de vrienden van Euterpe.

Dirigent

Onze nog vrij jonge en ambitieuze dirigent Thom Roosen had ook andere plannen toen hij nog niet zo lang geleden bij Euterpe op de bok klom. Wij waarderen de flexibiliteit die hij toont om ook nu zo goed mogelijk invulling te geven aan zijn opdracht bij onze vereniging.

Alles volgens de regels.

We werden dit jaar geconfronteerd met allemaal nieuwe regels. Die ook nog eens veranderden. Begonnen we van de zomer nog met buitenrepetities, binnen was er sprake van strenge protocollen. De pauze was al direct afgeschaft, het staande drankje na afloop niet veel later. Er kwamen nieuwe aan- en afmeldregels. Bezoek was niet meer welkom. We speelden op ruime afstand van elkaar en moesten mondkapjes dragen bij het binnenkomen en verlaten van de zaal. Een beperkt aantal leden heeft ervoor gekozen tijdens deze periode niet samen muziek te maken, waarvoor ook alle begrip. En als je zelf, of iemand uit je omgeving klachten had, mocht je niet naar de repetities komen. Een praktisch gevolg was dat we hierdoor net onder het maximum van 30 bleven op de repetities, zonder het orkest te hoeven knippen. Het gaat te ver om het hele protocol op te noemen. Hoe veerkrachtig is een vereniging die zich zo goed kan aanpassen in moeilijke tijden? Ik vind het echt geweldig!

Wat we niet hebben kunnen doen.

Veel activiteiten konden uiteraard niet doorgaan. Naast de repetities die een aantal maanden hebben stilgelegen konden de meeste optredens ook geen doorgang vinden. Dat geldt ook voor ons nieuwjaarsconcert en het vastelaovesconcert komende maanden. We hadden ons zo verheugd weer eens op het toneel te zitten. Onze Engelandreis is uitgesteld. We hebben niet op de ijsbaan kunnen helpen en ook onze Cecilia avond kon niet plaatsvinden.

Wat hebben wel hebben kunnen doen.

Alle geannuleerde activiteiten ten spijt is er ook veel goed nieuws uit de vereniging! Op muzikaal gebied waren we beperkt maar we hebben tijdens de eerste lockdown een virtueel stuk ingespeeld, met video! Vervolgens hebben we in de zomervakantie door gerepeteerd. Er zijn twee serenades verzorgd voor Sip van Goinga en Sef Raedts en met een kleine bezetting hebben we de Communiemis kunnen opluisteren.

Daarnaast hebben we bij mij in de tuin een mooie seizoensafsluiting gehad. Een keertje zonder de partners zodat het niet té druk zou worden. Veel leden hebben aan de videoboodschap-ketting meegedaan. De virtuele borrels waren niet drukbezocht, maar wel erg gezellig en voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging heeft de ALV als videovergadering plaatsgevonden. Deze werd erg goed bezocht! En last but not least; onze jubilarissen zijn bij hun eigen voordeur gehuldigd!

Resultaat

Het is te vroeg om de eindbalans op te maken van het effect van de coronapandemie op de vereniging, maar ik ben optimistisch. We hebben financieel een heel slecht jaar, maar met een beetje hulp van de vrienden, sponsors en hopelijk gemeente kunnen we dat opvangen. Er zijn geen orkestleden gestopt, sterker nog: we hebben gedurende de pandemie inmiddels 5 nieuwe leden mogen verwelkomen! Met behulp van de vrienden hebben we een mooie basklarinet aangeschaft. En tot slot, hoewel de coronamoeheid bij iedereen voelbaar wordt, merk je ook dat de wil om straks weer samen aan de slag te gaan overheerst!

Agenda

Bij gebrek aan glazen bollen en waarzegsters binnen onze vereniging komen hier geen garanties. Toch blijven we plannen maken, het is immers belangrijk om wat doelen te hebben! We hopen uiteraard zo snel mogelijk weer te gaan repeteren en in het voorjaar willen we een matinee in de schouwburg verzorgen. Voor een klein publiek live, voor een groter publiek via internetstream. Zoals toegezegd gaan we de Cecilia avond inhalen zodra het kan en als virus en Brexit het toelaten, gaan we in mei nog steeds naar Brighton. Op 16 oktober is er een gezamenlijk gemeentelijk concours en het thema concert staat in de agenda voor juni 2022.

Beste wensen

Ik wil jullie allemaal een heel muzikaal en vooral gezond 2021 toewensen. Blijf actief, al dan niet voor de vereniging, voor elkaar en voor de buikjes die er na kerst weer vanaf moeten! Pak je muziekinstrument nog wat vaker op. Ik hoop jullie snel allemaal, liefst live, weer te begroeten!

Een hele hartelijke groet, Wim De Schryver, president